

Foto van de maand December (2021)

“Wat staat ons te wachten?” Deze foto van Wim Jenniskens (AFV Blerick) past voor mij bij het gevoel in deze (donkere) dagen. Op naar een nieuw jaar, met uiteraard de beste wensen. Maar wat 2022 brengen zal, gaat in dit geval schuil achter een grote plaat roestig metaal. Het kind staat voor de 'onschuld', stiekem loerend naar de toekomst. Wat zal die ons brengen? De grauwe vloer is somber, het kind heeft door de roodachtige tinten en z'n onbevangen houding toch nog wat warm. Een lichtpuntje in dit kille decor. Naast dit symbolisch verhaal is de foto ijzersterk in haar beeldrijm. De witte zolen van de schoenen en de strepen op de betonnen vloer. Maar ook de strepen op de trui en z'n kleur haar passen opvallend goed bij het kunstobject. Tenslotte mijn waardering voor het lef om het stalen object zo pontificaal en groot in beeld te zetten. Dat maakt me des te meer nieuwgierig naar wat achter zit. Of te wel, wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Hopelijk weer veel prachtige, inspirerende en boeiende foto's.

Wim, gefeliciteerd.

Marcel Hakvoort